

Rombout van Eekelen Erevoorzitter van de Klundertse IJsclub

24-01-1991 het Midden

Rombout van Eekelen heeft woensdag 16 januari jl. een oorkonde in ontvangst mogen nemen uit handen van het oudste erelid T. Nieberg. Daarmee werd het ere-voorzitterschap van Rom bezegeld. Dit heeft hij dan ook wel verdiend na 25 jaar hard werken voor de K.I.J.C.

Er is de laatste jaren wel geen natuurijs geweest, maar toch betaalde de uit ruim 800 tellende leden van de club hun contributie niet voor niets. Rom zorgde er met zijn mensen wel voor dat er toch geschaatst kon worden. Er werden bussen ingehuurd

en men ging met de liefhebbers naar de overdekte kunstijsbaan in Dordrecht. Ook een gratis bingo voor de leden in een 'ijs-vrij' jaar behoort tot de traditie.

Maar ook op de ijsbaan was de voorzitter altijd present. Hij was de man, die zorgde voor de materialen, verlichting etc. Niet te vergeten de clubkampioenschappen, die moesten in een ijsperiode het eerste gehouden worden. Dit alles zo overziende mogen we met de woorden van bestuurslid Corry van Brecht zeggen: "hij heeft het dubbel en dwars verdiend".

